



Namn på gator, torg och broar i Arenastaden

Sammanfattning

I samband med utbyggnaden av Arenastaden skall ett antal gator m.m. namnsättas. Namnberedningen har lämnat förslag på två gatunamn, två bronamn och två namn på allmänna platser.

Beslut

Stadsbyggnadsnämnden fastställer namnen Råsta strandväg, Evenemangsgatan, Putte Kocks plats, Stjärntorget, Signalbron och Målbron enligt bifogad karta.

Bakgrund

Detaljplanen för kvarteret Nationalarenan har vunnit laga kraft den 14 oktober 2009. I planen ingår en ny arena för fotboll och andra evenemang, ett handels- och upplevelsecentrum, kontor och bostäder samt ny infrastruktur i form av gator, torg och broar. Bygglov har beviljats för arenan.

Den nya nationalarenan för fotboll planeras som en multiarena med möjlighet att hysa skilda typer av evenemang som exempelvis fotboll, konserter och motorsport. Vid fotbollsevenemang kommer en publik på upp till 50 000 sittande åskådare att kunna tas emot. Vid konsertevenemang, då besökare även kan nyttja planen, ryms upp till ca 67 500 åskådare. Prognosen är ca 65 evenemang och uppemot 1,5 miljoner besökare årligen.



Perspektiv från Frösunda

Områdets historia

Området har länge använts för småindustri, upplag och annan verksamhet av mer eller mindre tillfällig art. Historiskt sett utgör det en del av Järva och låg under järnåldern under vatten. För ca hundra år sedan byggdes den stora Hagalundsverkstaden för SJ ("Hagalund övre").

När tågtrafiken vid sekelskiftet ökade kraftigt räckte de befintliga driftsverkstäderna i Stockholm och Tomtebodas inte längre till, utan det blev nödvändigt att anlägga en helt ny och rationell lok- och vagnstation i Stockholms närhet. Frågan ordnades genom att militären 1910 fick avstå mark några hundra meter söder om Ulriksdals station, som då hette Järva. Den nya verkstaden kallades från början också Järva, men döptes om till "Hagalund Övre" efter något år. (Nuvarande Solna station kallades Hagalund Nedre fram till 1955.) Till Hagalund Övre körs alla fjärrgående lok och vagnar för service och underhåll. (*Ur Kulturmiljöer i Solna 1988.*)



Flygbild från sydost 2008

Befintliga gator och kvarter

Befintliga gatunamn inom området har järnvägsanknytning (Lokvägen, Stinsvägen, Slipersvägen, Magasinsvägen). Dessa gator försvinner helt eller delvis eller får ändrad sträckning i och med genomförandet av den nya planen.

I anslutning till området finns ett egyptiskt tema som återspeglas i såväl kvartersnamn (Farao, Kairo etc.) som gatunamn (Pyramidvägen). Detta tema övergavs i och med namngivningen av det nya kvarteret Nationalarenan, som ersatte det tidigare namnet Sfinxen.

Förutsättningar för namnsättningen

Från byggherrens sida finns ett önskemål om att namnen anknyter till de nya verksamheter som skall bedrivas i Arenastaden, dvs. fotboll och andra evenemang, gärna sådana med en positiv klang och som ger associationer till (sportslig) framgång.

Ett tänkbart tema som har övervägts är att uppkalla gator m.m. efter kända fotbollsspelare. Solnas idrottshistoria är starkt förknippad med AIK, inte minst inom fotbollen. Den nya arenan är avsedd att bli Sveriges nationalarena för fotboll, och de namn som skulle kunna vara aktuella bör ju då rimligen vara sådana som har varit betydelsefulla i landslagssammanhang. En alltför snäv anknytning till just denna klubb känns därför inte lämplig, särskilt med tanke på att det ännu inte är beslutat att AIK skall spela sina matcher här. Andra stora namn inom sporten har ofta en stark lokal anknytning till andra klubbar och städer (Göteborg, Norrköping m.fl.) och har därför bedömts som mindre naturliga i Solna. Efter genomgång och gallring av tänkbara namn återstår endast ett (Putte Kock, se nedan) som har ansetts uppfylla alla lämplighetsrekvisit i detta sammanhang.



Perspektiv från öster

Generellt strävar namnberedningen efter att hitta enkla och tydliga namn som inte är för långa och svåra att minnas. Därmed underlättas orienteringen i området, där stora folkmassor kommer att röra sig i samband med matcher och andra evenemang. Det gör det lättare för polisen att styra in- och utrymning och för utryckningsfordon att hitta rätt. Att undvika sammanblandning med andra befintliga eller kommande arenor i Stockholmsområdet har också bedömts vara viktigt. Vid Globen i Stockholm finns till exempel både Arenavägen och Arenagången, som annars hade varit tänkbara kandidater.

Eftersom arenaområdet kan komma att få många utländska besökare, inte minst i samband med landskamper och andra större evenemang. En synpunkt som framförts från Stadsledningsförvaltningens marknadsenhet är att namnen helst också bör vara internationellt gångbara. Namnberedningen har inte funnit det alldeles enkelt att helt tillgodose detta önskemål.

Putte Kock

Rudolf "Putte" Kock (1901–79) var en av AIK:s allra största profiler. Han spelade fotboll, ishockey och bandy för AIK 1915–28. Han debuterade i AIK:s A-lag 1918, endast 17 år gammal. Han blev svensk mästare 1923 och spelade 37 landskamper i fotboll. Putte Kock utsågs till världens bästa vänsterytter då Sverige tog brons vid OS i Paris 1924. Han spelade totalt 37 landskamper. Åren 1943–55 var han ordförande i Fotbollförbundets UK och 1945–53 ordförande i AIK. Han var lagledare för guldlaget vid OS 1948 samt bronslagen vid VM 1950 och OS 1952. Dessutom blev han europamästare i bridge 1939 och 1952. Putte Kock gjorde också en lång och uppskattad pionjärinsats som fotbollskommentator och tippare i svensk TV. Puttes tips sändes 784 gånger 1959–74.



(Källor: *ne.se, aik.se.*)

Förslag

Råsta strandväg

För gatan runt området på östra sidan längs järnvägen föreslår namnberedningen Råsta strandväg. Denna väg är avsedd för biltrafik och godstransporter och utgör tillfart till Arenastaden från Sjövägen i väster utmed Råstasjöns norra sida.

Det faktum att vi redan har Råstavägen i Råsunda har inte bedömts utgöra något hinder med hänsyn till risken för sammanblandning. De båda namnen skiljer sig åt både fonetiskt och i fråga om böjning. Jfr Solnavägen – Solna strandväg.

Evenemangsgatan

Huvudgatan från torget närmast Solna station längs Mall of Scandinavia fram till och vidare förbi arenan föreslås heta Evenemangsgatan. Denna gata kommer att utgöra huvudgångstråk från Solna station för dem som skall ta del av fotbollsmatcher och andra evenemang på arenan och i affärscentret.

Putte Kocks plats

Den stora, öppna platsen framför nationalarenan är tänkt både som samlingsplats och som förbindelselänk mellan arenan, hotellet och Mall of Scandinavia. Denna plats föreslås få namn efter fotbollsspelaren och dito ledaren Putte Kock.

Stjärntorget

Namnberedningen föreslår att torget i områdets södra del kallas Stjärntorget. Stjärnan som symbol används i många sammanhang och har oftast en positiv innebörd, exempelvis Betlehemsstjärnan och EU-flaggan. I Arenastaden förväntas såväl fotbollsstjärnor som rockstjärnor uppträda.

Signalbron

Bilbron över järnvägen landar i öster vid kvarteret Signalen, vars namn har sitt ursprung i signalregementet S1 som höll till i Frösunda innan det flyttades till Uppsala. Namnet Signalbron kan även associera till tågsignaler och fotbollsmatcher m.m.

Målbron

Gångbron som knyter ihop den nya uppgången vid Solna station med Arenastaden föreslås få namnet Målbron. Namnet anger riktningen mot Mall of Scandinavia och arenan samtidigt som det på ett lagom vitsigt sätt anknyter till båda företeelserna.

Christer Joelsson
Utredningsingenjör